



Protestantse Kerk Classis Delta

Website: www.gelovenindedelta.nl

Scriba classis:
Dhr. A.A.T. (Bram) Kievit
Bloemenweg 25
3247 GA Dirksland
06 - 24102850
[classisscriba-
delta@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-delta@protestantsekerk.nl)

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07
a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Aan de leden van de kerkenraden, de predikanten en de kerkelijk werkers
in de classis Delta van de Protestantse Kerk.

Wemeldinge, 25 februari 2021

Betreft: *voorzichtig iets meer mogelijkheden – weer maximaal 30 kerkgangers – zanggroepje van maximaal 4 zangers.*

Beste zusters en broeders,

Na zes weken richt ik mij weer tot u met een volgende coronabrief. De pandemie duurt voort. Inmiddels is het bijna een jaar geleden – ik herinner het me nog goed – dat ik als classispredikant met dit thema voor het eerst in de regionale media kwam. Op de eerste zondag van de 40 dagentijd (toen 1 maart) ging ik voor in Nieuwdorp en ik had het advies ondersteund om de kerkgangers geen handen meer te schudden bij het verlaten van de kerk. Dat was reden voor een cameraploeg van Omroep Zeeland om de dienst bij te wonen....

We zijn een jaar verder. Ik ga nu geen beschouwing geven over dat jaar maar we voelen denk ik allemaal mee met woorden van synodescriba ds. De Reuver in het bericht dat het moderamen vanmiddag publiceerde: 'het wordt steeds lastiger om vol te houden. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof uiten in het lied en God de lof zingen?' Het lange duren voelen we natuurlijk niet alleen in ons kerkelijk leven, maar ook in onze persoonlijke levens en we voelen het me met de samenleving.

Deze week heeft de overheid versoepelingen aangekondigd vanaf komende week. In de lijn van 'weloverwogen iets meer ruimte bieden' (woorden van de minister-president) is de afgelopen dagen in de kerk overlegd en heeft het moderamen van de synode de advisering en richtlijnen enigszins aangepast. Ik adviseer u het hele bericht zelf te lezen:

<https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/>

Voor de praktijk van het kerkelijk leven zijn de twee hoofdpunten:

1. In mijn brief van 15 december gaf ik het dringende advies om zoveel mogelijk helemaal online te gaan. Dat wordt nu ingetrokken. Fysiek bijeenkomen met maximaal 30 kerkgangers (zoals we dus kenden voor de lockdown) wordt weer mogelijk. Lees wel goed de bijkomende adviezen over aanvullend online zijn en voorzichtigheid ten aanzien van bepaalde doelgroepen etc.
2. In mijn brief van 14 januari kwam er het nog striktere advies bij om geheel alle vormen van zang op te schorten. Alle inhoudelijke informatie die daarbij toen gegeven is van de werkgroep 'zingen in de kerk' blijft gelden, maar de algemene lijn om mee te werken is van u weer: Een zanggroepje van maximaal 4 zangers (onderling minstens 3 meter afstand en minstens 5 meter afstand tot andere in de kerkruijntee aanwezige personen) is mogelijk. Leest u ook hierbij de verdere tekst op de landelijke website, ook over blaasinstrumenten.

We hopen dat deze versoepelingen de komende tijd kunnen standhouden. Want – hoe vervelend ook – zoals ook Rutte en De Jonge dinsdag tijdens de persconferentie zeiden – het is en blijft spannend hoe het zich ontwikkelt. Van groot belang is het om bij het toepassen van deze versoepelingen en al het overige de algemene coronamaatregelen zorgvuldig te blijven toepassen. Voor het gemak vermeld ik nog een keer de link naar de informatie op de landelijke website waar voor wat betreft het kerkelijk leven veel verzameld is: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/>

Ik realiseer me verder dat een verandering als deze – hoe positief een verruiming ook beleefd kan worden – ook op zichzelf weer lastige en ingewikkelde kanten heeft. Want opnieuw zal ter plaatse overlegd en gediscussieerd worden over het al dan niet toepassen van de versoepelingen en op welke wijze dan. Kerkenraden staan voor de opdracht de uiteindelijke beslissingen te nemen. Het is altijd maatwerk ter plaatse. En ik weet ook dat dit soms en in sommige situaties spanningen en negatieve emoties met zich meebrengt. Visies kunnen botsen en ook in de kerk hebben we te maken met verschillende meningen en belevingen, ook bij alles wat met de corona pandemie te maken heeft. Ik hoop en bid voor en met u dat juist het belang van de gezamenlijkheid en verbondenheid in de gemeenschap de boventoon mag voeren. In dat licht citeer ik nogmaals ds. De Reuver uit het bericht van vanmiddag:

‘We beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn handen heeft. Ik bid u de woorden toe van Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.”
(Romeinen 15:13)

Voordat ik deze brief afsluit nog twee dingen. Ik attendeer u op de digitale Nieuwsbrief van de classis die volgende week weer zal verschijnen. Net als met deze coronabrieven hoop ik altijd dat de scribae van de kerkenraden die niet alleen ontvangen maar ook verspreiden. Verder wijs ik u ook graag op een bericht van enkele dagen geleden over het beschikbaar stellen van het kerkgebouw als locatie voor onderwijs: <https://www.gelovenindedelta.nl/kerk-als-klaslokaal/> Mijns inziens, maar uiteraard geheel afhankelijk van plaatselijke mogelijkheden en behoeften, een mooie en actuele wijze om als kerk met een positief aanbod in de samenleving van betekenis te zijn.

Aanvullend bij de woorden die ds. De Reuver schreef vanuit de Romeinenbrief wil ik graag ook nu afsluiten met woorden van een lied. Vermoedelijk voor een aantal van u een wat minder bekend lied, uit het nieuwe Liedboek (2013). Een lied van Willem Barnard, met diepe tonen, dat ik graag laat zingen op de tweede zondag van de 40 dagentijd. ‘Christus naar wie wij heten’, lied 544. Boven het lied staat: ‘Van het geduld’. Ik geef couplet 1, 3 en 5 door:

*Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
die uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.*

*De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.*

*Het licht van alle stralen
komt van zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.*

Ik wens u, mede namens het breed moderamen, alle goeds en Gods zegen op weg naar Pasen, in Christus verbonden,



Ds. Arie van der Maas