



Geachte bestuur van de PKN synode, met in CC Raad van Kerken in Nederland,

Wij zijn teleurgesteld over de stappen die u als bestuur van onze Protestantse kerk tot nu toe genomen hebt in de bloedige en laffe aanvalsoorlog die Rusland op 24 feb heeft ingezet tegen Oekraïne.

Wat we tot nu toe van u gehoord hebben zijn uitspraken van betrokkenheid in 'Het gebed om recht en vrede' van 2 maart en uw aansluiting bij de veroordeling van zowel de Wereldraad van Kerken als de Raad van Kerken in Nederland. In deze viering van 2 maart deed ds. de Reuver bovendien juist de afstand nemende uitspraak dat het oordeel bij God in betere handen is dan bij ons, waarbij hij zich baseerde op Paulus. Maar diezelfde Paulus schrijft in de Galatenbrief 5: 13-15 kort gezegd dat de mens zich moet laten leiden door de Geest (hersenen, ziel) en niet door het vlees (primitieve driften). Dat laatste is precies wat Poetin en vele Russische militairen doen, door macht uit te oefenen, oorlog te voeren, mensen en hun steden te vernietigen, vrouwen te overweldigen en te verkrachten, burgers naar ver weg te deporteren en als moderne slaaf te gebruiken. Met ook gigantische vluchtelingenstromen als gevolg.

We hadden graag gezien dat u President Poetin, die zich neerzet als christen en de Christelijke Russische Orthodoxe Patriarch Kirill, die hem volledig steunt, aangesproken had op hun gedrag waarin zij zich door het vlees laten leiden en niet door hun hersenen en de liefde voor de medemens: 'waar immers de hele wet met deze ene uitspraak van Paulus vervuld is: 'Heb uw naasten lief als uzelf!' We vragen u alsnog te overwegen om President Poetin en Aartsbisschop Kirill in een duidelijke verklaring aan te spreken op ons gezamenlijke Christelijke geloof en daarom onmiddellijk te stoppen met deze oorlog. Om zich daarna samen in te zetten voor hulp bij de wederopbouw van de getroffen gebieden en de normalisering van de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne.

Tevens zijn wij van mening dat het hoognodig is dat u boodschappen van solidariteit uitstuurt naar burgers en kerken in Oekraïne en van hun vertegenwoordiging in Nederland en naar de Orthodox-Russische geloofsgemeenschappen in Nederland die laten blijken grote moeite te hebben met de standpunten van hun moederkerk of zich zelfs daarvan los hebben gemaakt.

Genoemde acties zouden ons gevoel van betrokkenheid sterker naar buiten doen komen.

De bezorgde Protestantse Gemeente te Goes,

Voor deze,

IJzaäk Adema
Scriba

Harry van Waveren
Voorzitter