

Liturgiesuggesties zondag 21 juni 2020

## **Thema: Plaatsmaken voor de ander, plaatsmaken voor jezelf**

Zondag 21 juni is de dag na de internationale Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Zo zitten nog steeds tienduizenden mensen, ook kinderen, vast op de Griekse eilanden. Wat hebben zij ons te zeggen? Wat betekent de komst van vluchtelingen naar Nederland? Zijn we bereid plaats te maken voor hen, en daardoor misschien juist wel voor onszelf?

Deze liturgiesuggesties nodigen u uit op 21 juni stil te staan bij mensen op de vlucht wereldwijd, en bij vluchtelingen die een veilige plek zoeken in Nederland. Ze nodigen uit onze eigen houding ten opzichte van vluchtelingen te bespreken en te spiegelen aan verhalen uit de Bijbel.

## **Suggesties voor een bespreking ter voorbereiding op de kerkdienst**

In deze tijd van corona kunnen we misschien nog niet fysiek vergaderen, maar u kunt wel een groepje mensen uitnodigen voor een uurtje 'beeldbellen' met elkaar, bv. via Skype, Zoom of Google-Hangouts om de kerkdienst / viering voor te bereiden. Denk aan de predikant, de ouderling van dienst, de diaken, gemeenteleden die betrokken zijn bij vluchtelingen. Misschien kent u wel vluchtelingen (zonder of met verblijfsvergunning). Betrek ook hen erbij.

Voordat u het beeldbellen start, nodigt u iedereen uit (per email of whatsapp) en maakt de groep duidelijk wat u met elkaar wilt bespreken.

- Met elkaar spreken over vreemdeling zijn, en over een verhaal uit de Bijbel.
- Afspreken hoe we dat kunnen verwerken in de kerkdienst / viering van 21 juni.
- Als begeleider kiest u zelf alvast een bijbeltekst (desgewenst kunt u een van de suggesties hieronder gebruiken) en vraagt de deelnemers om de tekst van te voren alvast een keer door te lezen.

NB. Natuurlijk kan dit gesprek ook op zichzelf staan, wanneer er niet een speciale kerkdienst georganiseerd wordt/ kan worden.

## **Suggesties bijbeltekst**

De lezingen die deze zondag op de roosters staan zijn wellicht niet echt geschikt om met het thema aan het werk te gaan. Daarom stellen we voor een keuze te maken uit de volgende teksten:

*Mozes in Midjan (Exodus 2: 15-22)*

*Aan het Babylonische hof (Daniël 1)*

*Het pleidooi van een Syro-Fenicische vrouw (Marcus 7: 24-30)*

*De ontmoeting tussen Petrus en Cornelius (Handelingen 10: 17 t/m 36) - Petrus krijgt een visioen waarin er een laken uit de hemel komt met reine en onreine dieren. Een stem moedigt hem aan te slachten en te eten' want 'wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijik beschouwen'. We lezen het vervolg.*

## **Handleiding voor het gesprek**

1. Welkom, mondelinge uitleg van de gang van zaken

2. Rondje Vragen over onszelf

- Hoe zitten we hier?
- Hoe heb je de afgelopen tijd die in het teken stond van 'leven met corona-maatregelen' beleefd?
- Leidt corona volgens jou tot navelstaren en 'eigen volk eerst'? Of tot meer solidariteit?
- Wat betekent dat voor de omgang met vluchtelingen?

3. Lezen van de gekozen Bijbeltekst (laat één persoon hardop voorlezen, het werkt het prettigst als iedereen dezelfde bijbelvertaling gebruikt)

4. Bespreken van de Bijbeltekst

Vragen om te bespreken:

- Waar gaat deze tekst over?
- Wie is (of zijn) 'de vreemdeling' in het verhaal? Waaruit blijkt dat?
- Wie is (of zijn) 'de mensen van het eigen land'? Hoe reageert hij / zij op de vreemdeling?
- Heb je jezelf wel eens ontheemd gevoeld, of een vreemdeling? In welke situatie was dat en wat deed dit met je eigenwaarde?
- Hoe kunnen we mensen die ontheemd zijn geraakt op een menswaardige manier behandelen, wat zijn daarvoor belangrijke voorwaarden?

5. Afspraken

- Hoe gaat het verder? Wie doet wat?

6. Afronden gesprek

## **Suggesties voor de kerkdienst van 21 juni**

### **Dialoog tijdens de dienst**

Als inleiding op het thema van de dienst kunt u in een tweetal (ouderling met predikant) een dialoog voeren bv. met gebruikmaking van het rondje 'vragen over onszelf'.

### **Preek**

Hierin kan wat tijdens de bespreking van het gekozen bijbelverhaal naar voren kwam een plaats krijgen.

### **Voorbede**

Goede God,

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag bidden wij u voor alle mensen op de vlucht. Wereldwijd meer dan 70 miljoen mensen, een onvoorstelbaar groot aantal.

Wij bidden U

- voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, zoals in Colombia, en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen, zoals de vele Syriërs in Turkije. Dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.
- voor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op Griekse eilanden, dat regeringsleiders zich hun lot aantrekken,
- voor vluchtelingen die proberen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen, dat ze mensen mogen ontmoeten die hen echt zien en aan willen horen.

Wij bidden U

- voor hulpverleners wereldwijd, zoals de mensen van onze partnerorganisatie Mencoldes in Colombia en de kerken en hulporganisaties in Griekenland, dat ze kracht mogen krijgen om mensen te helpen.
- voor Europese leiders en de Nederlandse overheid, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood.
- voor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen herkennen.

Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te verlenen, en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.

Hoor ons gebed, in Jezus' naam,  
Amen

**Collecte voorstel - Opvang en hulp voor ontheemden - Colombia**

*Dit project staat zondag 21 juni op het collecterooster van Kerk in Actie.*

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.

Meer informatie over dit project: <https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-hulp-voor-ontheemden-in-bogota>.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W 009204.

### **Kom in actie - Doe mee met de petitie om kinderen uit overvolle Griekse kampen naar Nederland te laten komen**

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie [roepen het kabinet in een brief op om 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland naar Nederland te brengen](#).

Scriba ds. René de Reuver: "De Protestantse Kerk doet dit appèl vanuit haar roeping om op te komen voor menselijke waardigheid en verantwoord samenleven."

U kunt plaatselijk ook iets doen! Aan u als lokale kerkelijke gemeente willen we vragen met [deze petitie uw college van burgemeester en wethouders te verzoeken bij te dragen aan de opvang van kinderen en hierbij ook uw ondersteuning aan te bieden](#).

### **Verder lezen**

Meer suggesties voor een viering met het thema vluchtelingen op:

<https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/vieren/samen-vieren>

[Download van de viering vluchtelingen](#) (Word)

### *Boekje Van migrant tot naaste*

René de Reuver en Dorottya Nagy schreven een christelijk perspectief op migratie met een oproep om in de migrant je naaste te herkennen, wat je identiteit niet hoeft te bedreigen, maar juist kan versterken. Te bestellen in de (internet) boekhandel.