



Nieuwsbrief Zuid-Nederland



In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

- Foort Groenleer met pensioen
- Training uitvaartbegeleiding door gemeenteleden
- Verkendag pionieren
- Oecumenisch liedfestival Eindhoven
- Zorgzame kerk
- Verbeelden en ontmoeten
- Theologische Vorming Gemeenteleden
- Schuldhulpmaatje

Juni/juli 2016

Jaargang 8, nummer 4

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Classis indeling:

Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen

Anneloes Steglich

a.steglich@protestantsekerk.nl

06 526 65 957

Goes, Zierikzee,

Heusden en Almkerk

Theo van Stuijvenberg

t.van.stuijvenberg@protestantsekerk.nl

06 507 30 508

**'s-Hertogenbosch, Peel en Kempenland,
Réunion Wallonne**

Atie de Vos

a.de.vos@protestantsekerk.nl

06 159 08 556

West-Brabant, Limburg

Simon Drost

s.drost@protestantsekerk.nl

06 507 30 509

KerkinActie

Jaantje Vink

j.vink@kerkinactie.nl

06 159 00 278

Kerkbeheer

Zeeland: Gerrit Oosterwijk

g.oosterwijk@protestantsekerk.nl

06 119 21 916

Noord-Brabant/Limburg: Wim de Vos

w.de.vos@protestantsekerk.nl

06 218 791 10

Gemeenteadviseur

Eely-Janna Tuyl

e.j.tuyl@protestantsekerk.nl

06 119 21 925

RACV

Sophie Bloemert

s.bloemert@protestantsekerk.nl

06 115 37 677

Jeugdwerkadviseur Zeeland

Dirk-Jan Bierenbroodspot

d.bierenbroodspot@jop.nl

06 151 79 363

Foort Groenleer met pensioen

Op 1 februari jl. (wat een gedenkwaardige datum voor een Zeeuw) werd gemeenteadviseur Kerkbeheer Foort Groenleer 65 jaar. En dat betekent, dat hij per 1 augustus a.s. officieel met pensioen gaat. Aangezien hij nog wat gewerkte uren te compenseren heeft, is hij al feitelijk gestopt met zijn werk.

Dat is erg wennen voor de gemeenten in Zuid-Nederland. Want elf jaar lang heeft hij de gemeenten, met name de kerkrentmeesters en diakenen, en de RCBB's in Zeeland en Brabant-Limburg op zijn karakteristieke, grondige wijze met raad en daad terzijde gestaan. Het is ook wennen voor zijn collega's van de Dienstenorganisatie in de regio Zuid en daarbuiten. Gelukkig hebben wij in kleine kring de gelegenheid gekregen om afscheid van Foort te nemen – en hij van ons.



Op 18 mei jl. was er in Breda een gezamenlijke vergadering van de beide RCBB's van Zuid-Nederland – met enkele andere genodigden. Tijdens een gezellige maaltijd is Foort in het zonnetje gezet. Zijn leidinggevende, ds. Lieuwe

Giethoorn, refereerde in zijn toespraak aan de andere passie van Foort, ijs maken. Geheel in stijl vergeleek hij het werk van de scheidende gemeenteadviseur Kerkbeheer met ijscoupes. Met als basisrecept de 'Coupe Foort Standaard': deskundig, no-nonsense en onafhankelijk, met als speciale touche zijn donkere stemgeluid. De wat uitgebreidere 'Coupe Foort Grande' heeft een toevoeging van ondernemingslust (eigengereidheid) en strijdbaarheid. En tot slot de 'Coupe Foort Speciaal' met een tintelende verrassing van geduld en doorzettingsvermogen, vooral als het gaat om kerkgebouwen en geldwerving.

Begin juni is ook op het Steunpunt in Heerjansdam aandacht gegeven aan het einde van de kerkelijke loopbaan van Foort. We hebben hem toegezongen op de melodie van "Altijd is Kortjakje ziek". Een enkel couplet kunnen we met de lezers van deze Nieuwsbrief delen. Het roept ongetwijfeld herkenning op.

*Reistijd is een kostenpost
maar er wordt veel opgelost.
Powerpoint met kloek advies:
"dit is winst en dat verlies.
Neem nou maar es van mij aan,
elders is 't ook zo gegaan."*

*Ronde Zeeuwen zijn beroemd,
bij Foort hoeft dat niet verbloemd.
Ieder kent hem als loyaal
en ook om zijn schone taal.
Altijd ging hij als een speer
ronduit voor het KerkbeHeer.*

Tenslotte. Foort en ik hebben ruim vijf jaar samengewerkt. We deelden hetzelfde werkgebied en konden mede daardoor wat bruggen bouwen tussen het oosten en het westen van Zuid-Nederland. Met enige regelmaat zaten we rond dezelfde vergadertafel en vulden elkaar aan met onze adviezen.

Soms aten we samen een hapje tussen twee afspraken door en wisselden ondertussen werkervaringen uit. En natuurlijk mailden en telefoneerden we met elkaar om te overleggen over ontwikkelingen in gemeenten. Foort wist en onthield heel veel, had overal connecties en stapte op alles af.

Ik vond het leuk, dat ik destijds als gemeentepredikant in Kruijningen zijn vader had leren kennen als eindredacteur van het regionale kerkblad "Kerkelijk Leven". Ook dat scheidt een band. En Foort was – en is – Foort; van hem kunnen we zeggen (net als van Dik Trom): 't is een bijzonder kind en dat is–ie! Mede daarom heb ik hem op 18 mei uitgeroepen tot Collega van het Jaar. Foort gaat zeker niet achter de geraniums zitten, hoogstens voor zijn nieuwe aquarium. Hij blijft wel actief, in de ijsfabriek en daarbuiten. Daarbij wens ik hem graag alle goeds en – samen met zijn Rineke – ook ontspanning en plezier op zijn tijd. "Foort: bedankt heej...."

Sophie Bloemert, RACV.

INSPIRATIE EN ONTMOETING

Training uitvaartbegeleiding door gemeenteleden [klik](#) hier voor informatie en opgave

De training wordt al jaren gegeven en voorziet in een toenemende behoefte.

Welke plek gaan de deelnemers na de training innemen?

Steeds meer gemeenten krijgen door de vergrijzing te maken met een toenemend aantal overlijdens.

Daarom is er in sommige gemeenten behoefte aan getrainde gemeenteleden die samen met de predikant de vele uitvaarten leiden.

In andere gemeenten zijn er getrainde gemeenteleden die gedurende vacaturetijd en vakantietijd invallen voor de predikant. Ook worden soms verpleeghuizen aan getrainde gemeenteleden toegewezen.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad – die daarover gepraat en besloten heeft – kunnen zij de familie begeleiden en in overleg met hen de uitvaartdienst voorbereiden en leiden.

Er zijn gemeenten die inmiddels een pool hebben gevormd met opgeleide gemeenteleden.

Daardoor komen ook vragen naar een training ter plaatse.

In het najaar wordt wederom een regionale training 'uitvaartbegeleiding door gemeenteleden' in Driebergen aangeboden.

Inhoud en opzet

De training is gericht op uitvaardiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn, als ook voor die van gewone gemeenteleden. In deze praktische training worden alle aspecten van de uitvaartdienst behandeld, vanaf het voorbereidingsgesprek tot en met het leiden van de uitvaartdienst.

Aan het eind van de training hebben de deelnemers het hele proces tot het maken van een uitvaartdienst geoefend en doorlopen. Aan de orde komt o.m.:

- Pastoraal–psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden
- Bijbels–theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven
- De liturgische vormgeving van de uitvaartdienst
- Het schrijven van een overweging
- De rol en het gebruik van rituelen en symbolen
- Presentatietechnieken.

Er staan ook huiswerkopdrachten op het programma en aan het eind van de training ontvangen deelnemers een certificaat.

Locatie: 't Hoge Licht, Klaproos 2, 3972 PX Driebergen–Rijsenburg

Data: zaterdag 24 september (10.00 – 16.00 uur), dinsdagen 11, 25 oktober en 8, 22 november (19.30 – 22.00 uur) en zaterdag 10 december (10.00 – 16.00 uur)

Trainers: Lydia Roosendaal (voor meer informatie: 06 – 15179367) en Lizanne Bak.

Anmelding en gespreksdocument met de kerkenraad zie:

<http://www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/cursussen/eredienst/Paginas/Uitvaartbegeleiden.aspx>

Verkendag pionieren

Datum: woensdag 5 oktober

Locatie: De Baai, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur

Tijd: Van 14:00 tot 17:00 uur – voor predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteadviseurs

Van 19:30 tot 21:30 uur – voor kerkenraadsleden, evangelisatiecommissies en belangstellenden

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in regio West-Brabant? Waar liggen kansen en valkuilen?

Vanuit het landelijk projectteam pionieren begeleidt Erik Verwoerd deze dag. Natuurlijk is er ruimte om te bespreken hoe pionieren in uw context eruit zou kunnen gaan zien. Pionier Walter Willigenburg (Buurtvrij, Zeist) is aanwezig om met zijn verhaal te inspireren. Ook zal de Brabantse predikant/pionier Otto Grevink (Waalwijk) met zijn kennis van de Brabantse context ons ondersteunen.

U bent van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via missionair@protestantsekerk.nl, graag vóór donderdag 29 september. Bij vragen kunt u bellen met 030 880 1892 (secretariaat Missionair Werk). Meer informatie over pionieren vindt u op www.protestantsekerk.nl/pionieren

Oecumenisch liedfestival in Eindhoven

Het oecumenisch liedfestival wordt jaarlijks georganiseerd, het ene jaar in Utrecht en het andere jaar op een andere plek in Nederland. Op 29 oktober wordt het liedfestival georganiseerd in Eindhoven, in de St. Cathrien in het centrum van de stad. De organisatoren van deze dag zijn Sytze de Vries en Theo van Willigenburg, dit jaar aangevuld met mensen uit Eindhoven. Het thema dit jaar is: "Naar binnen zingen". Samen willen we ontdekken welke muziek en teksten ons kunnen helpen om 'meditatief te zingen' of 'zingend te mediteren'. U kunt op twee manieren deelnemen aan het liedfestival. Als bezoeker van de dag of als deelnemer. Omdat er veel gezongen wordt en omdat er ook de nodige onbekende liederen zullen worden gezongen, zoeken we koren/cantorijen die meewerken en de liederen van te voren willen instuderen. Als "beloning" staat daar tegenover dat u slechts de helft betaalt van wat een bezoeker betaalt. We weten nog niet precies wat de kosten zijn, maar we denken op dit moment aan €15 voor bezoekers (waarvoor ook een lunch wordt verstrekt).

Als uw koor besluit mee te doen kunt u dit doorgeven aan Jan Haan, oecumenischliedfestival@gmail.com in de mail graag aangeven op welk e-mailadres de vertegenwoordiger van het koor te bereiken is.

Zie voor achtergrondinformatie www.liedfestival.nl.

Jan Haan.

Kerk en diaconaat weer naar buiten toe gericht! Word een 'zorgzame kerk'!

Begin vorig eeuw stond de kerk en het diaconaat nog midden in de maatschappij. In weeshuizen, diaconessenhuizen, armoedezorg was de diaconie aanwezig. Na de tweede wereldoorlog veranderde dit. Er kwam er een beweging van de overheid onder leiding van Willem Drees naar de verzorgingsstaat toe. De Bijstandswet kwam, zoals ook andere vangnetten. De diaconie was niet meer nodig in de maatschappij, de overheid nam alles over. De diaconie trok zich terug en richtte zich op de eigen gemeente.

Deze eeuw zie je een andere beweging van de overheid. De overheid trekt zich terug en heeft een transitie ingezet van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Opnieuw komt het appèl op onze kerken. Hoe kunnen wij

zorgdragen voor de kwetsbare mensen, die door deze beweging buiten de regelingen en zorg (gaan) vallen. Aan onze kerken vraagt dat: wat is er nodig in onze woonplaats en wat kunnen en willen wij als kerk of als diaconie op kerkeigen en tijdeigen manier oppakken?

Het is in feite een herijking van de rol van de kerken, er zullen nieuwe stappen gezet moeten worden. In overleg met zorgorganisaties is het concept Zorgzame kerk ontwikkeld. Zorgzame kerk is een geheel nieuw concept voor de kerken, ontwikkeld als reactie op de enorme transitie die op het moment plaatsvindt, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Een aantal kerken is al bezig met deze verandering in denken en doen. Wilt u zich als gemeente hierin ook oriënteren? Vraag dan een presentatie zorgzame kerk aan of doe een oriëntatieavond, bijvoorbeeld met kerkenraads- en gemeenteleden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Willy Meijnhardt, coördinator zorgzame kerk: w.meijnhardt@kerkinactie.nl

Verbeelden en Ontmoeten

Op zaterdag 15 oktober, tussen 9.30 uur en 12.30 uur is de Dorpskerk in Oostvoorne een plaats van ontmoeting waarbij de lokale bloemschikgroep van deze kerk de symbolische schikkingen tentoonstelt voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de vier adventszondagen en Kerst. Deze ochtend staat in het teken van "Verbeelden en Ontmoeten".

Vijf jaar geleden ontstond bij de bloemschikgroep in Oostvoorne de wens om deze dag te organiseren en de inspiratie gaande te houden, de schikkingen te tonen en leden van vele gemeenten in de regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te bezielen. De nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn.

Om het geheel een wat breder karakter te geven is beeldend kunstenaar Else Mulder met haar creaties aanwezig. Ook zijn we blij dat Kobi van der Kooi een deel van haar oeuvre wil laten zien. Beide kunstenaars wonen in Oostvoorne. Uiteraard is de toegang vrij maar als u een bijdrage aan de uitgang wilt geven als tegemoetkoming in de onkosten, zijn wij daar blij mee. U bent van harte welkom op 15 oktober 2016!

U kunt tegen die tijd informatie en uitnodiging van **Verbeelden en Ontmoeten** in Oostvoorne op de website van de PKN vinden: www.protestantsekerk.nl

Het is de laatste keer dat "Verbeelden en Ontmoeten" georganiseerd wordt. De paasbrochure 2017 zal besteld kunnen worden via de website van de PKN.

Protestantse Gemeente Oostvoorne, Kerkplein 1,3233 AR Oostvoorne.

Voor vragen: A. Nuijten, 0181-773144.

Theologische Vorming voor mensen die meer willen weten

Meer willen weten over God, de Bijbel, de Kerk, de bronnen van het christelijk geloof de cursus TVG (*Theologische Vorming Gemeenteleden / Geïnteresseerden*) geeft een goede basis hiervoor. Naast nieuwe kennis die opgedaan wordt is er ruimte voor gesprek en persoonlijke verwerking. De cursus wordt vooral ook aanbevolen voor ouderlingen en diakenen of is een goede voorbereiding op een ambt.

De cursus duurt drie jaar (meestal van het najaar tot ongeveer de lente). Wekelijks is er of overdag of 's avonds les. Er zijn twintig locaties, verspreid over het land. Voor deze regio betreft het Aalburg, Eindhoven, Goes.

De docenten zijn gekwalificeerd, zeer enthousiast en betrokken. Basisvakken zijn Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden diverse toegevoegde vakken gegeven, zoals Jodendom of spiritualiteit. Na het beëindigen van deze cursus, die onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland valt, ontvangt men een certificaat.

Vooraankondiging studiedag

Voor hen die de cursus hebben afgerond en de huidige cursisten organiseert een projectgroep jaarlijks een studiedag. Dit jaar zal deze studiedag gehouden worden op 12 november met als titel 'God, geest en tijdgeest'. De dialoog tussen Christendom en Islam zal centraal staan. Nadere informatie volgt op de website.

Voor wie meer wil weten, zie: www.protestantsekerk.nl/tvg of bel 030-880 1560 of mail naar tvq@protestantsekerk.nl

Schuld Hulp Maatje vraagt uw aandacht

In Nederland krijgen we te maken met nieuwe vormen van schulden. De werkende arme.

Zo kopte een krant onlangs. De schuldhulpverlening van de gemeente heeft daar niet echt een direct antwoord op omdat zij niet zo in beeld zijn als de mensen met een uitkering, waar de stapeling zomaar zichtbaar wordt. De werkende arme moet zichzelf melden.... En dan komen alle gevoelens tevoorschijn zoals schaamte e.d.

Wat kunt u doen als gemeente? Ten eerste goed om u heen kijken en tot de ontdekking komen dat er ook in uw gemeente sprake is van mensen, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Diaconaal huisbezoek is niet iets uit de oude doos maar kan op een heel eigentijdse manier opnieuw vorm krijgen.

Een tweede wat ik u wil aanreiken is: werkt SchuldHulpMaatje Nederland al in uw gemeente? Kijk eens naar www.uitdeschulden.nu of: www.eerstehulpbijschulden.nl. Wilt u meer informatie hoe in uw gemeente daar ook ruimte voor geschapen kan worden? Neem gerust contact op met uw gemeenteadviseur.

Een derde is: u kunt ook zelf aanvullend iets ondernemen om mensen uit een directe crisis te helpen. Bezoek daartoe de website: www.kerkinactie.nl. En dan naar diakenen en vervolgens: 'armoede in Nederland'. Daar wordt ook iets geschreven over noodfondsen. In Nederland zijn er steeds meer gemeenten waar een actief noodfonds zijn werk doet. Daarmee worden diaconieën geholpen om mensen te ondersteunen waar afsluiting van Electra en gas dreigt of zelfs huisuitzetting. Dat doe je samen met alle kerken en met de burgerlijke overheid samen. Wilt u daar meer over weten? Neem contact met ons op!