

Samen Jong tbv de Ring PKN De Bevelanden

woensdag 19 oktober 2022 online najaarsbijeenkomst

Praktische info:

Boek: Samen Jong – kernwaarden van een kerk met alle generaties

(te koop bij boekhandel of online, zie oa hier:

<https://missienederland.kameel.nl/producten/missienederland/gezien-in-ideaz/samen-jong:9789043537612>

Website netwerk Samen Jong met heel veel tips, filmpjes etc. www.samenjong.nu

Zie bv. Samenvatting kernwaarden in dit filmpje: [Samen Jong: Zes kernwaarden voor een kerk met alle generaties](#)



Dank voor de uitnodiging. Goed dat jullie over dit thema nadenken. Komende minuten een korte inleiding op het boek Samen Jong – kernwaarden van een kerk met alle generaties - dat net voor deze zomer uitkwam.

Dit boek is geschreven vanuit zowel **pijn als passie**: de pijn van kerken die vergrijzen, die meer begrafenissen dan doopdiensten hebben en die soms zelfs zo gekrompen zijn dat ze niet langer kunnen voortbestaan. De pijn en het verdriet van mensen die het gebouw waarin ze getrouwd zijn en waarin geliefden gedoopt zijn, moeten sluiten. De pijn en het verdriet van mensen die zien dat hun (klein) kinderen het geloof dat voor henzelf zoveel betekent, niet overnemen. Het verdriet dat er zo veel jonge mensen in ons land opgroeien zonder ooit kennis te maken met de zegenrijke en overvloedige liefde van God.

En vanuit passie. Passie voor God, geloven, de kerk, alle generaties. Wat als je volledig zou kunnen beamen dat de christelijke geloofsgemeenschap dé plek is waar jonge mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen? Wij geloven dat de kerk de potentie heeft om te delen in Gods zegen, met alle generaties samen. Toch lijkt het erop dat dit besef van de waarde van de kerk niet altijd gedeeld wordt door jonge mensen zelf. Kijk naar jullie eigen omgeving, kijk naar onderzoeken. De cijfers liegen niet. Het lijkt erop dat het verlangen hierboven niet altijd als de realiteit wordt ervaren. Toch is het narratief van krimp niet het verhaal van iedere kerkelijke gemeenschap. Er zijn ook vandaag christelijke geloofsgemeenschappen die bloeien. Waar gezinnen, kinderen en jongeren zich thuis voelen en waar zij een bijdrage leveren aan het koninkrijk van God: aan de wijk en aan de wereld

Maar hoe zit dat dan? Daar worden allerlei onderzoeken naar gedaan. Stap voor stap krijgen we met behulp van deze onderzoeken steeds meer zicht op welke kenmerken voor jonge mensen doorslaggevend zijn om aan te haken bij een kerk. Daar willen we graag van leren.

Niet primair omdat we ons zorgen maken over de toekomst van de kerk, maar vanuit de volle overtuiging dat jongeren het waard zijn om gehoord en gezien te worden. Dát is de reden dat we dit boek schreven: om de (lokale) kerk te helpen luisteren naar de stem van jonge mensen. Dit boek bevat geen kant-en-klare recepten om jonge gezinnen naar je kerk te trekken; het wijst wel een richting waarin nieuw leven mogelijk is.

Wat denkt u wat doorslaggevende reden is voor kinderen en jongeren om zich aan te sluiten bij een kerk?

Uit onderzoek blijkt dat het NIET is vanwege:

1. Grootte: een grote of juist kleine gemeente.
2. Omgeving: een gemeente in een nieuwbouwwijk of juist in een oude stad of een dorp.
3. Levensloop: een kerk die vrij recent ontstaan is en dus niet heel traditioneel is, of juist een langer bestaande geloofsgemeenschap.
4. Denominatie: een evangelische, of juist orthodoxe of vrijzinnige identiteit.
5. Werkers: een 'hippe' predikant en/of een 'coole' jeugdwerker. 6
6. Gebouw: een groot, modern kerkgebouw.
7. Financiën: veel geld, onder andere om jeugdwerker(s) en andere werkers aan te stellen.
8. Hippe kerkdiensten: met een band in plaats van een orgel, filmpjes en andere eigentijdse vormen.
9. Theologie: een 'light' versie van de theologische boodschap, zodat die niet te zwaar overkomt.
10. Jeugdwerk: een geweldig jeugdprogramma waarin de jongeren vooral veel plezier hebben.

Wat dan wel? Diverse werkers in de kerk ontdekten het boek in het boek Growing Young

Wat is Growing Young?

Growing Young is de titel van een groot Amerikaans onderzoek naar kerken die een bovengemiddeld aantal jongeren tussen de 15 en 29 jaar aantrekken. Het onderzoeksrapport van Kara Powell, Jake Mulder en Brad Griffin (Fuller Youth Institute) geeft volgens de ondertitel Six essential strategies to help young people discover and love your church. Oftewel: zes essentiële strategieën om jonge mensen te helpen jouw kerk te leren kennen en lief te hebben. Maar wat betekent dit onderzoek nu voor de kerk in Nederland? Niet alleen de vraag naar een Nederlandse vertaling nam sinds de uitgave in 2016 toe, ook de zoektocht naar de toepassing in onze lokale geloofsgemeenschappen kreeg steeds meer vorm

Dit boek geeft een toelichting op en toepassingsmogelijkheden bij de zes kernwaarden die uit het onderzoek van Growing Young werden onderscheiden als doorslaggevend voor een kerk met de volgende generaties. Het is dus geen letterlijke vertaling van het in 2016 verschenen boek, maar een toepassing ervan die rekening houdt met de Nederlandse praktijk van kerk-zijn. Daarin zit een accentverschuiving. Waar Growing Young de associatie oproept dat de kerk vooral moet verjongen, **legt Samen Jong nadruk op het kerk-zijn met alle generaties. De zes kernwaarden van een kerk met de volgende generaties gaan niet alleen over het jeugdwerk van de kerk, zij hebben betrekking op de hele gemeenschap.** Dit boek is niet alleen interessant voor jeugdwerkers, nee, het gaat de hele geloofsgemeenschap aan. Doordat dit boek zich richt op de waarden van kerk-zijn en niet op dat wat we doen als geloofsgemeenschap, is het een boek dat denominaties en contexten overstijgt en dat gaat over de opbouw van de geloofsgemeenschap. Het is daarmee een boek voor iedereen die met hart en ziel betrokken is bij/op de kerk van nu en de toekomst: voorgangers, kerkelijk (jeugd)werkers, kerkenraden, ouders en natuurlijk gemeenteleden en parochianen van alle generaties. Het vormt een DNA!

1. Prioriteit geven aan jonge generaties
2. Jezus' boodschap serieus nemen
3. Hart voor jongeren hebben
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Een warme gemeenschap vormen
6. Beste burens zijn

En een extra hoofdstuk: Een Samen Jong-gemeente worden in je eigen context

Vb Lisette - zo nog meer voorbeelden in het boek!

In Samen Jong benadrukken we dat het vergroten van het aantal jongeren niet het doel is van gemeenteopbouw. Het doel van gemeenteopbouw is dat de gemeente of parochie steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in wijk en wereld. Daarbij willen we met Samen Jong luisteren naar de stem van jongeren als richtingwijzers. In de toepassing hiervan gaan we uit van de methode 'waarderende gemeenteopbouw'. Dit houdt in dat we steeds meer oog krijgen voor datgene wat waardevol is in de geloofsgemeenschap en daar vervolgens op voortbouw

Wat vind je in het boek?

Na de inleiding vind je in ieder hoofdstuk:

1. Een bijbelse reflectie op een van de kernwaarden. Dit materiaal kan gebruikt worden voor bezinning bij de bespreking van de waarden en bij het voorbereiden van preken.
2. Een beschrijving van de betreffende kernwaarde. Hierin delen we de lessen uit Growing Young en andere (Nederlandse) onderzoeken en praktijkverhalen.
3. Verhalen uit de Nederlandse praktijk die laten zien hoe de kernwaarden in Nederlandse kerken werken. Deze verhalen zijn verzameld in de tijd dat kerken te maken hadden met beperkingen door coronamaatregelen. Dat kleurt een aantal van de verhalen, maar maakt ze niet minder waardevol buiten coronatijd.
4. Concrete ideeën voor bespreking en uitvoering in de praktijk van de eigen geloofsgemeenschap. Die praktijk verschilt natuurlijk per lokale situatie. Daarom gaat het laatste hoofdstuk over de vertaling van Samen Jong naar de eigen context

Wat vraagt het? Vertrouwen!

Het integreren van de kernwaarden van Samen Jong in je geloofsgemeenschap vergt tijd, energie en inzet voor de lange termijn. Het is geen snelle oplossing voor het aantrekken van jonge mensen in je gemeente. Voor veel geloofsgemeenschappen vragen de lessen die we delen om een grote cultuurverandering.

Zowel pijn als passie kunnen een verandering in gang zetten. Verandering is nodig om de gemeenschap van christenen, die we kerk noemen, nieuwe wegen te laten vinden. Niet omdat de oude niet goed waren, maar omdat de context waarin we kerk zijn – de samenleving – verandert. Tegelijk kan dat verlangen naar verandering ervoor zorgen dat je activistisch wordt en gemeenteopbouw gaat zien als iets maakbaars: ‘Als ik deze uitkomsten uit het onderzoek maar goed implementeer, dan komen er (weer) jongeren in onze kerk.’ De houding van gemeenteopbouw verschuift dan van vertrouwen naar verwachten. De verwachting dat ons handelen de kerk opbouwt. Terwijl we steeds weer moeten beseffen dat als de Heer het huis niet bouwt, ons zwoegen tevergeefs is (Psalm 127 vers 1). In waarderende gemeenteopbouw is er een grondhouding nodig van vertrouwen.

Vertrouwen dat het de Heer is die het huis bouwt, niet wij. Het vraagt om een houding waarin wij onszelf afhankelijk maken van God en ons ontvankelijk maken voor zijn Geest. Gebed is daarom onmisbaar wanneer je aan de slag gaat met Samen Jong. Gebed is steeds weer nodig om onze verlangens voor de gemeenschap te laten toetsen door Gods verlangens. Om onze verwachtingen opzij te schuiven en ons vertrouwen op Hem te stellen. Dit maakt gemeenteopbouw ontspannen en tegelijk een groot avontuur. Vanuit die grondhouding van vertrouwen kijken we vervolgens door de ogen van jonge mensen naar het waardevolle dat Hij in de gemeente heeft gelegd. Dat helpt ons om richting te geven: welke kant gaan we op? En hoe doen we dat?